

Aan mijn (oud-) patiënten

Amersfoort, 29 juli 2020

Geachte mevrouw/ heer,

Na 33 jaar is de tijd gekomen om de huisartsenpraktijk van Therapeuticum Artemis over te dragen. Dat zal zijn op 1 oktober aanstaande.

Met veel plezier heb ik als huisarts gewerkt in Amersfoort. De vestiging van een antroposofische huisartsenpraktijk in 1987 was destijds een patiënten initiatief, en dat heeft steeds het gevoel gegeven gesteund te worden omdat deze praktijk door u gewild wordt. Al deze jaren heb ik met u -groot en klein- lief en leed meegemaakt, sterven en geboorte, soms 3 generaties lang. Herinneringen, die ik blijvend in me draag.

Nienke van Delden gaat vol enthousiasme de praktijk voortzetten, samen met Wendelien Heddema die u waarschijnlijk al kent. Sinds enkele maanden werkt Nienke hier, en na mijn 'sabbatical' in 2014 heeft ze hier ook een periode waargenomen. Haar huisartsenopleiding deed ze deels in het Therapeuticum in Utrecht. Dit jaar start ze met de basisopleiding antroposofische geneeskunde.

Ik zal u gaan missen en zou daarom graag afscheid van u nemen. Het was mooi geweest dit in de vorm van een feest te doen, maar door de beperkingen vanwege de Corona pandemie in deze tijd moet ik een andere vorm kiezen: een afscheidconsult- als u dit wenst. Graag nodig ik u uit een afspraak te maken bij de assistente voor een terugblik. Dit zal zijn vanaf augustus op dinsdag- of woensdagmiddag of 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur.

Als u iets cadeau wilt doen, stel ik een bijdrage aan het therapie-fonds van het Therapeuticum erg op prijs tnv. Stichting Ferrant: NL 26 TRIO 0212 1742 66 onder vermelding van 'Steunfonds Therapieën'. Hiermee maken we mogelijk dat minder draagkrachtigen ook gebruik kunnen maken van antroposofische therapieën in Amersfoort.

Met vriendelijke groet,

Hugo Cost Budde, huisarts.

